



De Gong

september 2017 Nr. 5

Agenda

8	oktober	rondwandeling Ermelo
22	oktober	Excursie Nijverdal
8	november	Lezing levende spreekwoorden
12	november	rondwandeling Zwolle
8	december	bijeenkomst in de Terp
27	december	stadswandeling Harderwijk

Anton Cramer, voorzitter tel: 06 577 111 91

secretaris vacature

Corri Veldkamp, penningmeester tel: 038-4536898

Jannie de Rooij, algemeen bestuurslid tel: 038-4542259

Ria ter Haar, algemeen bestuurslid

Bankrekening nummer: NL68 TRIO 0197673465 t.n.v. Nivon Zwolle

De volgende Gong verschijnt omstreeks 1 november

Copy voor 25 oktober

Hebt u een leuke bijdrage b.v. een verslag van een activiteit, een tip, een vraag of iets dergelijks, laat het ons dan weten via zwolle.nivon@gmail.com

website: www.zwolle.nivon.nl



De Gong

september 2017

Nr. 5

Excursie naar Memory Oorlogs-en Vredesmuseum in Nijverdal

Wanneer: 22 oktober

Waar: Memory Oorlogs- en Vredesmuseum Memory in Nijverdal, Grotestraat 13.

Kosten: entree zelf betalen. Volwassenen € 4,50; 65+ € 4.

Opgeven : Vòòr 15 oktober bij Joop van Vilsteren, tel. 038 4539683

Verzamelplaats en Vertrek: 11.30uur vanaf parkeerterrein bij oude vd Valk aan de Kranenburgweg in Zwolle.



NivonZwolle houdt op 22 oktober as. een excursie met rondleiding (zo'n anderhalf uur) naar het Oorlogs-en Vredesmuseum Memory in Nijverdal. Dat het museum wel wat te bieden heeft, blijkt uit het feit dat het in de landelijke verkiezing 'Beste Uitje van Nederland', op de 9e plaats staat in de categorie 'Musea en Cultuur en op de 2e

plaats in Overijssel. En dan te bedenken dat het museum een project is van vrijwilligers!

Beleef de periode 1935-1945 stap voor stap in het Oorlogsmuseum in Nijverdal. Hier volg je de opkomst van het nationaalsocialisme tot en met de bevrijding van Europa. Er zijn levensechte diorama's over belangrijke gebeurtenissen.

Beleving is belangrijk in dit museum: voel zelf hoe het is om vanuit een Duitse bunker de invasie mee te maken, hoe het is om ondergedoken te zitten of hoe het voelt om de bevrijding te vieren.

Het Memory Oorlogs-en Vredesmuseum maakt zich er sterk voor dat militair materieel en voorwerpen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog niet verloren gaan. Het museum is ingericht als een themapark, dat bestaat uit een aantal uitbeeldingen van markante gebeurtenissen, vanaf de opkomst van het Nationaal Socialisme tot en met de bevrijding van Europa. Die bestaan afwisselend uit fotomateriaal en vitrines met authentieke voorwerpen uit die periode. Ook zijn er belevingsunits waar het mogelijk is om de oorlog en de bevrijding van dichtbij mee te maken.

Zo is het mogelijk om in een Duitse bunker te zijn tijdens de invasie op de stranden van Normandië en ook om te voelen hoe het is om ondergedoken te zitten en te beleven en de bevrijding te vieren. Speciaal voor de jeugd is er een lokaal ingericht waarin les wordt gegeven over het onderwerp oorlog en bevrijding.

Sinds januari van dit jaar is er een samenwerking op gang gekomen tussen het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten en het Memory Oorlogs-en Vredesmuseum op educatief gebied. Waar de bezoeker in het museum de bezetting tijdens de oorlogsjaren beleeft, worden op de Canadese begraafplaats annex ereveld aan de andere kant van de Sallandse heuvelrug, de gevallen Canadese militairen herdacht die mee hebben geholpen ons land te bevrijden. Een bezinningsvol contrast.

Lezing Levende Spreekwoorden

Het NIVON Zwolle organiseert op 8 november een lezing over "Levende Spreekwoorden".

Deze lezing vindt plaats in het wijkcentrum "Bestevaer", Trompstraat 10b te Zwolle, Aanvang: 20.00uur,

De lezing wordt verzorgd door schrijver en historicus Girbe Buist uit Zwolle. Dagelijks worden er zegswijzen en uitdrukkingen gebruikt waarvan de oorspronkelijke betekenis onbekend is. Wie denkt er bij "iemand in de luren leggen" nog aan de doeken waarin kinderen met Engelse ziekte werden gewikkeld om het kromtrekken van armen en benen tegen te gaan? Veel uitdrukkingen, die ontleend zijn aan dergelijke voorwerpen kunnen thans alleen nog in musea worden bekeken.

In de dia lezing "levende spreekwoorden" koppelt Girbe Buist zestig historische gebruiksvoorwerpen aan Nederlandse spreekwoorden en zegswijzen.

Toegangsprijs € 2,50 (niet-leden € 4)

Op 8 december organiseren we een bijeenkomst in

De Terp.

Het is altijd prettig om samen dingen te doen en te ondernemen. We wandelen veel, maken excursies met elkaar. Maar samen eten doen we niet zo vaak. Dit idee werd tijdens de ledenvergadering in maart geopperd, dus voegen we de daad bij het woord.

Om 16 uur staat de koffie/thee klaar en daarna wordt er gezamenlijk gegeten. Over hoe het precies gaat wordt u nog verder over geïnformeerd. Houd de datum vast vrij.

Bericht van de wandelgroep

8 oktober rondwandeling Ermelo vanaf station Ermelo

Start om 11.30 uur

Vertrektijd trein vanuit Zwolle om 10:53 uur, aankomst Ermelo 11.25 uur.

De wandeling gaat over 's Heeren Loo en Horst.

Koffie/thee pauze bij Het Theehuis 's Heeren Loo.

12 november rondwandeling in Zwolle

Vertrek om 11:00 uur bij het Bachplein.

Opgeven en informatie voor de wandelingen Corri Veldkamp

tel: 038-4536898

Zonnige wandeling bij en op de Renderklippen

Op 3 september liepen tien mensen mee bij de door Corri gekozen wandeling. Zij weet altijd weer mooie routes te vinden, die goed per openbaar vervoer te bereiken zijn.

Net als anders trof een aantal elkaar al bij het busstation in Zwolle. De rest sloot aan bij de parkeerplaats en halte Transferium net onder Heerde.

Corri heeft een maillijst van zo'n twintig personen. Sommigen zijn vrijwel elke keer van de partij, anderen sluiten af en toe aan. Introducees zijn ook welkom en zo zijn we meestal wel met acht tot twaalf personen. Het gezelschap is altijd goed voor diverse leuke gesprekken onderweg. Aan een aardige plek voor een koffiestop wordt ook gedacht. Echt genieten dus als het zo'n stralende nazomer dag is.



Ook zin om eens mee te gaan? Geef je op bij Corri Veldkamp; dan geeft ze je een seintje als de nieuwe datum + reisafspraak in beeld komt.

Janneke Groeneweg

Wandeling met Nivon Noord met als startplaats camping "De Meenthe".

Op 10 september hebben een aantal personen uit Zwolle meegelopen met de wandeling van afdeling Noord.

Ik was nog nooit in "De Meenthe" geweest en werd aangenaam verrast door de schitterende plek. De camping is gesitueerd rond het oude zwembad van Noordwolde.

Ook de omgeving was prachtig en afwisselend.

Corri Veldkamp



Bericht van de museum groep.

Dinsdag 26 september zijn we naar het Groninger Museum geweest. We gaan 1x per 2 maanden naar een museum, bij voorkeur per trein.

Bij toerbeurt organiseren twee deelnemers de museumdag. Zij kiezen een museum uit en regelen de reis. Alle deelnemers worden per e-mail geïnformeerd.

Wil je meer informatie? Wil je je opgeven? Bel me dan even. Wie weet tot ziens in september.

Petra Aukema
038 4543494)

Terugblik bezoek ROVA.

Donderdagmiddag 21 september hebben we met 16 personen een bezoek gebracht aan de ROVA.

We werden zeer gastvrij ontvangen met koffie en koek. Daarna kregen we een presentatie over het werk van de ROVA. Verrassend om te horen hoeveel taken er worden uitgevoerd. Niet alleen het inzamelen van afval, maar ook bijvoorbeeld het onderhoud van het openbaar groen. Bovendien wordt er ook veel aan voorlichting gedaan. Niet alleen aan bedrijven, maar ook de voorlichting aan de schooljeugd krijgt veel aandacht. Hiervoor heeft de ROVA een eigen bus die regelmatig schoolklassen ophaalt om informatie over het scheiden van afval te geven. Aansluitend hebben we een rondgang over het bedrijf gemaakt waarbij we hebben kunnen zien dat het afval op allerlei manieren gescheiden wordt ingezameld. Velen zullen dit wel kennen want we kunnen zelf ook afval naar de ROVA brengen en velen hebben dat waarschijnlijk al wel eens gedaan.



Ook werd duidelijk dat het glas, wit en gekleurd in twee verschillende compartimenten wordt opgehaald en apart gestort. De auto heeft daarom ook twee kleuren, wit en groen. Het verhaal dat alles op een grote hoop gaat, klopt dus niet.

Het blijkt dat er zelfs levende dieren in de afvalcontainers worden gestopt waardoor er soms een rattenplaag ontstaat in de afvalhal. Of er wordt een hond of kat gevonden!

Kortom, een leerzame middag. Met als afscheid een kleine klikeo voor iedereen.

Jannie de Rooij